



Edito

De lente is aangekomen, de zon speelt verstoppertje met de wolken, bloemen sieren onze tuinen en bloembakken ! De natuur is ontwaakt en wij kunnen ervan genieten.

2018 is reeds goed begonnen en meerdere activiteiten om onze vrienden in Zuid Indië te ondersteunen hebben reeds plaats gehad: een fantastisch reis met 23 personen naar Tamil Nadu en Kerala waar we "onze" projecten hebben kunnen bewonderen. We hebben de lokale bevolking kunnen ontmoeten en meerdere kleine geiten kunnen uitdelen. Het is een plezier om de vooruitgang te zien in de dorpen door Scad ondersteund. Lees wat verder de reisimpressies van Diane en Françoise in deze Newsletter.

De grote plantenverkoop is zojuist afgerond met een winst van meer dan €1500. Proficiat aan de organisatoren, de helpers en de vele kopers. Een pianorecital is voorzien op 27 mei. Inschrijven bij Christine Niesz is nodig. Zie verder of op onze website: www.scad.be. Andere activiteiten zijn ook voorzien in de herfst. U kan ons contacteren via de Contact pagina op de homepage van onze website

Dank aan allen die van ver of dichtbij onze vereniging ondersteunen, hetzij financieel, hetzij door vrijwilligerswerk ".

Dank aan allen die van ver of dichtbij werken voor kopen van en geven aan onze vereniging. De arme families in Zuid India zijn u hiervoor zeer dankbaar !

Marie Roussel-Ooms

DRINGENDE HERINNERING !

Aan al onze donoren die het nummer van de mededeling voor hun giften op de rekening van de Koning Boudewijnstichting nog niet hebben gewijzigd: het nieuwe mededelingsnummer is **128/3000/00012**.

We herinneren u eraan dat doorlopende opdrachten steeds welkom zijn en ons in staat stellen om de vrouwen in Tamil Nadu doeltreffend bij te staan!

Indien u een fiscaal attest wenst te ontvangen (vanaf 40€ per jaar), dan moet u op de rekening van de Koning Boudewijnstichting storten: **BE10 0000 0000 0404**, enkel met bovenvermelde mededeling.

Indien u geen fiscaal attest nodig heeft, gebruik dan de rekening van ZOUTMIJNKINDEREN: **BE02 7380 2717 1540** met mededeling 'SCAD/GIFT'.

Hartelijk dank!



REIS naar TAMIL NADU

De reis naar Tamil Nadu was prachtig: het was een mengeling tussen een bezoek aan SCAD en wat toerisme, en in beide gevallen hebben we schitterende ontdekkingen gedaan:

Van Auroville, een “gemeenschapsdorp” gesticht door “de Moeder”, levensgezellin van Sri Aurobindo, tot Pondicherry, dat 300 jaar lang een Franse handelspost was en dat er nog uitziet als een Franse stad, overall raakten we gecharmeerd: in Auroville door de vrede die ervan uitstraalt, en in Pondicherry door de vertrouwde aanblik met straatnamen in het Frans!

Na een epische nacht in de slaaptrein werden we verrast door Maduraï met zijn enorme en veelkleurige tempel vol beelden van ontelbare goden.

Na een duik in de geschiedenis van India en zijn onafhankelijkheidsstrijd in het Gandhimuseum kwamen we aan bij SCAD in Cheranmahadevi, pal tijdens het Pongal-festival (viering van het nieuwe jaar in Tamil Nadu), en ontmoetten we Cletus Babu, die ons vertelde over de organisatie en de actualiteit van SCAD.

Vanaf dan volgden de bezoeken elkaar in hoog tempo op: het centrum voor afvalopwaardering, de zigeunergemeenschap, de dorpen waar we de vrouwen van de zelfhulpgroepen ontmoetten en we de opbrengsten van de georganiseerde acties uitdeelden, de leprakolonie, de zoutpannen, het landbouwkundig centrum en de school voor gehandicapte kinderen, de verpleegstersschool en het atelier waar protheses vervaardigd worden. Op de SCAD-campus hebben we de afdeling Polytechnische Studies bezocht, met haar ateliers voor mechanica en elektriciteit; ze telt 1.500 studenten.

Met de terugreis in zicht zijn we naar Kerala vertrokken, waar we in Kovalam en Varkala, twee schilderachtige badplaatsjes, hebben kunnen uitrusten, vooraleer we ons naar de Backwaters begaven, waar prachtige boten ons opwachten voor een mini-cruise van 24 uur.

Cochin, met zijn oeroude synagoge en zijn enorme visnetten, werd ons laatste bezoek alvorens we naar Dubai vlogen om het vliegtuig terug naar huis te nemen.

Toen we in Brussel arriveerden waren we uiterst opgetogen over onze reis, met een hoofd vol kleurrijke herinneringen en het verlangen om ooit terug te gaan naar dit aandoenlijke land en zijn lachende en innemende inwoners!

Volgende reis in januari 2020, inschrijven kan vanaf nu!

Françoise Taymans



Reisindrukken bezoek aan Scadprojecten in Tamil Nadu , januari 2018

Op dinsdag 10 januari kwam onze groep, voor het grootste deel uit België, samen op de luchthaven van Zaventem voor het vertrek naar Zuid-India met 24 deelnemers. We kwamen uit alle windstreken (Antwerpen, Waals Brabant, Brussel, Oost-en West-Vlaanderen en zelfs de VS!). Velen kwamen uit Antwerpen, waar Kiki en Kiane Braet het project voor Scad startten, na een reis naar India in 1989 waar ze Dr. Cletus ontmoetten. Sindsdien zijn ze blijven werken om Scad te helpen in zijn missie en visie door fondsen te werven in België.

India was een grote primeur voor mij. Het ontdekken van dit prachtige land door middel van Scad was een buitengewone kans. In de eerste plaats werd ik verleid door de kleuren van het land: de fel gekleurde huizen, de marktkraampjes met oogverblindend fruit, de prachtige vrouwelijke sari's, de donkere Indiërs, een hele beleving. Wat me ook opviel was de bevolkingsdichtheid: 1,6 miljard Indiërs ! De steden krioelen van mensen, volwassenen en kinderen, motorrijders, touk-touks, taxi's, buschauffeurs. Overal is er volk!

Er is ook lawaai in de steden: van 's avonds tot 's morgens, van 's morgens tot 's avonds, is er rumoer in de straten, geaccentueerd door het geluid van torters. Of het nu muzikaal of religieus is, deze permanente achtergrondgeluiden blijven in onze oren hangen.

De manier waarop mensen hun religie beoefenen is ook voor ons, westerlingen, een grote uitdaging: waarschijnlijk omwille van de moeilijke levensomstandigheden, houden Indiërs vast aan religie en bidden ze met toewijding. Ze gaan dagelijks naar de tempel om bloemen en fruit te brengen. Alle religies zijn vertegenwoordigd: het hindoeïsme natuurlijk, maar ook het christendom (baptisten, katholieken, protestanten), het jodendom en de moslimreligie. Een katholieke kerk op een zondagochtend, volledig gevuld en met nog een kwart extra gelovigen buiten, is voor ons een ongewoon situatie.

De bevolking is buitengewoon vriendelijk en gastvrij. Hoewel ze bijna niets hebben, zijn ze bereid hun huis voor ons open te stellen om thee te drinken of een maaltijd te delen. Overal verwelkomt de bevolking ons als koninginnen en vooral in de door Scad gesteunde dorpen (dorpen van zigeuners, lepralijders, zoutwerkers) in scholen voor gehandicapten, scholen voor toekomstige leraren, het centrum voor hernieuwbare bio-energie en het landbouwopleidingscentrum. Die talrijk bezochte plaatsen toonden ons het werk van de SCAD NGO waardoor een beetje waardigheid en toekomstperspectieven geboden worden aan de bevolking van de laagste kaste. De taak is enorm en Scad zet zich er met veel enthousiasme voor in.

Het in België ingezameld geld hebben we mogen geven aan 70 verschillende vrouwen die lid zijn van een self help group, door SCAD gecoachd, onder de vorm van een microkrediet. Het doel is dat elke vrouw in deze groepen een kleine kudde geiten kan kopen, grootbrengen en op de markt verkopen. Aan het eind van het jaar geeft de vrouw wel het bedrag van het haar verstrekte microkrediet terug aan haar groep, zodat een andere vrouw er gebruik van kan maken. Elke maand stuurt Scad een coach naar de groepsbijeenkomst om hen te helpen bij het beheren van de microfinanciering, het grootbrengen van kleinvee en het oplossen van kleine dagelijkse problemen. Al deze initiatieven helpen huisvrouwen om meer zelfstandig te worden, verantwoordelijkheid te nemen en hun kinderen naar school te sturen. Wanneer je een vrouw helpt, geniet heel het gezin hiervan! Het is alsof je een man leert vissen in plaats van hem vis te geven...

Voor mij was deze reis rijk aan menselijke ontmoetingen, zowel in onze reizigersgroep, waar alle leeftijden en verschillende beroepen vertegenwoordigd waren - wat op zich al een verrijking is- alsook de intense beleving en ontmoetingen met de lokale bevolking en de actieve mensen van Scad ter plaatse.

Dank aan Marie Ooms voor haar communicatieve vreugde en het enthousiasme dat ze bij ons heeft gewekt om ons te blijven mobiliseren voor de meest behoeftigen!



Diane Richir



Geprogrammeerde activiteiten voor 2018

Zondag 27 mei om 10u30: optreden van pianiste Marie-Sophie Mosnier bij Marie Ooms-Roussel ten voordele van SCAD.

Inschrijven via mail: christinenice1@hotmail.com een deelname van **15 €** te storten op de rekening van **Christine Niesz BE63 7509 4513 3608**. Het aantal plaatsen is beperkt!

In septembre : donderdag 27-09-18 à 19h30 te Brussel “Théâtre de la place Flagey “**“Venise sous la neige”** door **Philantroupe** ten voordele van Scad.

Uitnodiging zal volgen via www.scad.be.

Zondag 7 oktober : verkoop van tweedehands kinderartikelen in parochiezaal Rozenkrans te Wilrijk: speelgoed, kleren, boeken, enz.

20 oktober : S.O.S. ZOUTMIJNKINDEREN-India viert zijn 20-jarig bestaan en **Cletus Babu** komt naar België. Mogelijkheid om hem in Antwerpen te ontmoeten.

October : begin van de verkoop van marsepein/chocolade pralines.

November : een namiddagje gezelschapsspelen, een activiteit die vorig jaar bijzonder succesvol was!

December: deelname aan de Antwerpse Kerstmarkt. Indien u mooie artikelen hebt die u ons voor deze verkoop kunt schenken, laat het ons weten!

5 dagen naar de Franche-Comté en Bazel

Ons medelid Chantal Fossion, die gids is aan het Museum voor Schone Kunsten, organiseert culturele minitrips, en is zo vriendelijk om een deel van haar winst aan SCAD over te maken!

Van 26 t.e.m. 30 mei biedt ze onder andere bezoeken aan de zoutpannen van Arc et Senans, Besançon, Ornans en het Courbet-museum, de stad Bazel (het Kunstenmuseum, de Vitra-campus en vele andere interessante plekken).

Voor volledige inlichtingen en een gedetailleerd programma:

0475/54 64 49 of info@caminart.be